



Beste Alliance d'Amitié Leden.

Mag mijzelf even voorstellen:

Mijn naam is Rene de Wit ben 58 jaar en verslaaft aan het boog schieten. Als het goed is zijn ook jullie helemaal weg van dit spelletje.

Ik ben sinds 2013 lid van St Sebastiaan Prinsenbeek en daarbij een aantal jaren bestuurs voorzitter en wedstrijd leider. Ik ben begonnen als Recurve schutter en in de loop van tijd over gestapt op compound. Ik schiet graag buiten 3D en Field.

Waarom ben ik kandidaat voor zitting in het bestuur?

In de eerst plaats vindt ik het belangrijk dat een vereniging staat voor een goede en veilige organisatie, hiervoor heb je leden nodig die zich willen inzetten voor de vereniging. Mijn drijfveer om binnen Alliance d'Amitié zitting te nemen in het bestuur is dat ik graag met andere leden de vereniging levendig wil maken door allerlei dingen te organiseren en te faciliteren. Denk hierbij aan gezelligheid wedstrijden en speciale verschielingen maar ook de vaste NHB wedstrijden. Graag roep ik jullie op als je ideeën of wensen heb met betrekking op/of voor de vereniging zoek mij op en ik zal het bespreekbaar maken.

Met de fusie van St Sebastiaan Prinsenbeek met Alliance d'Amitié ontstaat er een vereniging die van alle markten thuis is en alle boogklasse vertegenwoordigd. Binnen deze nieuwe organisatie zet ik mij al in als materiaal meester die zich inzet voor het onderhoud van het verenigings materiaal maar ook bereid is de leden bij te staan met advies of reparatie van bogen, pijlen, vizieren enz. Binnen Alliance zal ik mij ook inzetten als wedstrijd leider waarbij ik graag als het nodig is jullie ondersteuning kan krijgen. Kortom een heleboel te doen en te regelen maar dat doe ik graag. Ik krijg energie als ik zie dat leden het naar hun zin heeft. Ik krijg er energie van als ik zie dat we gezamenlijk een hechte en gezellige vereniging zijn

Mvrgr Rene de Wit